

Liederen online uitzending 2de pinksterdag 2021

Samen in de naam van Jezus vers 1, 2 en 3

1.

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

2.

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
't werk van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de Geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

3.

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
T'is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Psalm 67 vers 1 en 3

1.

*D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
Ons lichten, en Hij zij ons goed;
Opdat elk genegen
Zich aan Uwe wegen
Op deez' aarde wenn';
En de blinde heiden,
Nu van God gescheiden,
Eens Uw heil erkenn'.*

3.

*De volken zullen, HEER, U loven;
O HEER, U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven,
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen;
Onze God geeft zegen.
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen;
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.*

Heer ik hoor van rijke zegen vers 1 en 3

1.

Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij,
ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

3.

Heil'ge Geest wil niet voorbij gaan,
Gij geeft blinden d' ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer,
ook in mij,
ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij.

Jezus ga ons voor vers 1,2 en 4

1.

Jezus, ga ons voor,
deze wereld door
en U volgend op Uw schreden,
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand,
naar het vaderland.

2.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer om zonder klagen,
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

4.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen,
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.

Roept uit aan alle stranden vers 1,2,3 en 6

1.

Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

2.

Roep uit de Heer der heren
als aller volken vriend
De volken mogen leren
wat tot hun vrede dienst
wat tot hun vrede dienst

3.

Verbreek de vreemde altaren
en bouw des Heren huis
De wereld moet zich scharen
zich scharen om zijn kruis
zich scharen om zijn kruis

6.

Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

Jezus leeft in eeuwigheid vers 1 en 2

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

1.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

2.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Refrein:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Heer uw licht en uw liefde schijnen vers 1,2 en 3

1.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

2.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

3.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Wat de toekomst brengen moge vers 1,2,3 en 4

1.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

2.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

3.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.